



collectie

Nagelhout

Expositie **Deventer**
stad van verbeelding

Deventer heeft veel bekende schilders voortgebracht. Kunstenaars die in het midden van de vorige eeuw de mooie Hanzestad vaak als inspiratie voor hun verbeelding kozen.

De verbeelding van Deventer is daarom het leidende thema in deze expositie. Deventer verbeeld door de seizoenen heen en door herinneringen aan een verdwenen verleden. Dat deze kunstenaars ook fraaie landschappen en stillevenen maakten, toont deze expositie overtuigend aan.

16 december t/m 19 mei 2018
De Nagelhoutzaal - Kulturhus Holten



Expositie **Deventer**
stad van verbeelding

16 december t/m 19 mei 2018

**Geopend van ma. t/m vr.
van 11.00 uur tot 17.00 uur
en za. van 11.00 tot 15.00 uur.**

Toegang gratis.

Tweede paasdag gesloten.

**De Nagelhoutzaal is helaas
niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.**

De schildersgroep aangeduid met DDD, bestaande uit Hein Balsink, Piet Flint en Bernard Gerritsen was al actief in de jaren 20 van de vorige eeuw.

Ze schilderden en organiseerden gezamenlijke exposities.

Leven van eigen kunst was in die periode nauwelijks haalbaar.

Het vak was op de Teeken-Academie-School geleerd, waar de drie schilders les kregen van de welhaast legendarische Bartus Korteling.

Stichting
Collectie
Nagelhout
Holten



**De Nagelhoutzaal in het Kulturhus
Smidsbelt 6, 7451 BL Holten
Contact: Mevr. G.W. Udema-van Doorn,
tel. 0548-361880, e-mail g.w.udema@planet.nl**

www.nagelhoutcollectie.nl